

ΥΠΟ

ΤΩ ΠΡΩΤ. ΛΑΜΠΡΟΥ Χ. ΤΣΙΑΡΑ

ΓΕΝ. ΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡ. ΜΗΤΡΟΠ. ΙΣΑΝΝΙΝΩΝ,

ΟΡΘΟΔΟΣΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Ὁμιλία στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ τῆς Ἀΐμου τῶν Πηγετιῶν
(Γερός Μητροπ. ναός τῶ ἀγ. Ἀθανασίου, 1-03-2015).

Μᾶς ἀξίωσε καί φέτος ἡ χάρις τῶ Θεοῦ, Γεβ. Πατέρες,
ἀγ. ἀδελφοί, νά φτάσουμε στίς ἄγες καί πάνσεπτες
αὐτές ἡμέρες τῆς Πηγετίας, γιά νά καθαρισθοῦμε
-σῶμα καί ψυχή- ἀπό τὰ πάθη καί τίς ἀμαρτίες μας,
ὥστε «ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρρέπῶτοις χεῖρεσ» νά
ὁμολογοῦμε τήν καθαρή καί ἀμώμη πίστη μας, τήν μόνη
πού ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀληθινή θεογνωσία καί σωτηρία.

Ἀκολουθώντας τό γενικό θέμα τῶν φετινῶν ὁμιλιῶν,
θά συνδυάσουμε εἰς τήν ὁμιλία μας τήν Ὁρθόδοξη
Πίστη - πού διατρανώουμε σήμερα Κυριακή
τῆς Ὁρθοδοξίας - μέ τήν μετάνοια, γιά νά
δείξουμε, ὅτι τά δύο αὐτά πάνε μαζί, καί τό ἓνα
δέν στέκει χωρίς τό ἄλλο.

Σε' μία ἀπό τίς ἐμφανίσεις του, μετά τήν ἀνά-
σταση ὁ Κύριος, προτρέπει τοὺς μαθητές καί ἀποστό-
λους του νά κηρύξουν «ἐπί τῷ ὀνόματι αὐτοῦ

μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη» (Λουκ. 24, 47). Δηλ. τοὺς προτρέπει νὰ καλέσουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιστρέψουν «ἐκ πλάτης ὁδοῦ αὐτῶν» (Ισακ. 5, 20), καὶ νὰ πιστέψουν στὸν ἕνα Θεόν «τὸν ζῶντα καὶ ἀληθινόν» (Α΄ Θεσ. 1, 9). Αὐτὸ ἦταν τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας ἡμέρα τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ ἄνθρωποι, εἰς ἀκούσαν τότε τὴν ὁμιλία τοῦ Πέτρου, «κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ» καὶ ἐρώτησαν τοὺς Ἀποστόλους: «τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί;»: καὶ ὁ Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτοὺς: «μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψετε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου Πνεύματος...» (Πρ. 2, 37-38).

Τὸ μήνυμα δηλ. τοῦ εὐαγγελίου ἀπ' ἀρχῆς ἦταν ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐπιστροφή: νὰ ἀφήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ λαοὶ τῆς οἰκουμένης τοὺς ψεύτικους θεοὺς καὶ νὰ πιστέψουν στὸν σαρκωθέντα Νιό καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸν μόνον ἀληθινὸ Θεὸ καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Αὐτὸ τὸ μήνυμα ἡ Ὁρθόδοξη ἀνά τὴν Οἰκουμένην Ἐκκλησία τοῦ Χρῆ τοῦ ἀναγγέλλει καὶ δὴ τὸ ἀναγγέλλει διὰ μέσου τῶν αἰῶνων «ἐν γενεαῖς γενεῶν» ὡς ὄραμα καὶ γιορτὴ καὶ προσδοκία ἐσχατολογικὴ, καθὼς προὐρίσται νὰ ἀνακεφαλαιωθῶν μιά μερὰ τὰ πάντα ἐν Χριστῷ. Δὲν τὸ ἐπιβάλλει μέ μεθόδους βίας. Μόνον τὸ ἀναγγέλλει μέ τὴ ζωὴ τῶν πιστῶν τῆς, πού διὰ τῆς μετάνοιας

