

**ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ**  
**ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ**  
**(25-31 ΙΟΥΛΙΟΥ)**



Καθώς φθάνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έχει και αυτή να παρουσιάσει τους αγίους της και μάλιστα μεγάλης πνευματικής ακτινοβολίας.

Έτσι, την Δευτέρα 25 Ιουλίου ή Εκκλησία μας εορτάζει την Κοίμηση της Αγίας Άννας, μητέρας της Παναγίας, ή οποία είχε σπουδαία συμβολή στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Η Αγία Άννα, πού σημαίνει «Χάρις», καταγόταν από τη φυλή του Λευϊ. Ο πατέρας της ήταν ιερέας, ονομαζόταν Ματθάν και η μητέρα της Μαρία.

Οί γονεῖς της Θεοτόκου, οί ἅγιοι Ἰωακείμ καὶ Ἄννα, μνημονεύονται πάντα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, σὲ ὅλες τὶς Ἀκολουθίες της. Τῶν ἀγίων καὶ δικαίων Θεοπατέρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης ... Ἡ Ἐκκλησία τοὺς εορτάζει στὶς 9 Σεπτεμβρίου, ἐνῶ στὶς 9 Δεκεβρίου εορτάζει τὴ Σύλληψη τῆς Αγίας Ἄννας καὶ στὶς 25 Ἰουλίου τὴν Κοίμησή της.

Ἡ Παναγία, ἡ ὁποία εἶναι καρπὸς θερμῆς προσευχῆς καὶ νηστείας, ἀφιερώθηκε στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ (Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου), ἐνῶ οἱ γονεῖς της ἔζησαν τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους ὀσιακὰ καὶ ἐκοιμήθησαν εἰρηνικὰ σὲ μεγάλη ἡλικία. Ἀς ἔχουμε τὶς εὐχὲς τους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν Ἁγίων 165 Πατέρων, τῶν ἐν τῇ πέμπτῃ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ συνελθόντων ἐν Κωνσταντινουπόλει, καὶ τὰ Ὠριγένους δόγματα καθελόντων.

Ἐπίσης μνήμη τῆς ὁσίας καὶ μακαρίας Ὀλυμπιάδος τῆς διακόνου καὶ τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εὐπραξίας. Καὶ πολλῶν ἄλλων μαρτύρων.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐορτάζει καὶ ὁ ἐπίσημα καταταγεῖς στὸ Ἀγιολόγιο τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἅγιος Γρηγόριος Καλλίδης, ὁ ὁποῖος ἐκόσμησε καὶ τὸ θρόνο τῶν Ἰωαννίνων κατὰ τὰ ἔτη 1889-1902. Ἀναφέρεται καὶ ὡς Ἱεράρχης Ἡρακλείας καὶ Ραιδεστοῦ. Ἰδιαίτερα τιμᾶται στὴ Ζίτσα, ὅπου ἐθεμελίωσε καὶ ἐγκαινίασε τὸν περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ὁμόνυμου χωριοῦ.

Ὅριστηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (2003) νὰ ἐορτάζεται ἡ μνήμη του στὶς 25 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του καὶ στὶς 20 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἁγίων λειψάνων του.

## **26 Ἰουλίου.**

Μνήμη τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Ἐρμολάου, Ἐρμίππου καὶ Ἐρμοκράτους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς.

Αὐτὴ γεννήθηκε στὴ Ρώμη, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Ἀντωνῖνος (138-160 μ. Χ.). Ἦταν κόρη τοῦ Ἀγάθωνα καὶ τῆς Πολιτείας. Χριστιανοὶ καὶ οἱ δύο, τὴν ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» καὶ μὲ τὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ ἴδια ἦταν καρπὸς θερμῆς προσευχῆς τῶν γονέων της. Ἀφιέρωσε τὴ ζωὴ της στὸ Χριστὸ, στὴ διακονία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν ἀδελφῶν.

Ἡ μεγάλη της δράση προκάλεσε τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρεις καὶ οἱ τελευταῖοι τὴν ὑπέβαλαν σὲ πολλὰ βασανιστήρια. Ὁ Κύριος ὅμως τὴν ἐχαρίτωσε μὲ πολλὰ θαύματα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔρθουν στὴν ἀληθινὴ πίστη χιλιάδες ἄνθρωποι. Μέχρι σήμερα ἐμφανίζεται, νουθετεῖ καὶ θεραπεύει τὶς παθήσεις τῶν ματιῶν. Μαρτύρησε μὲ ἀποκεφαλισμὸ, κατὰ μία παράδοση στὴ Θεσπρωτία, ὅπου καὶ ὁ τάφος της στὴν ὑπάρχουσα ἐκεῖ Ἱερὰ Μονή.

Καὶ ἡ ἁγία αὐτὴ προκαλεῖ τὸ θαυμασμὸ μὲ τὴν ἀπόλυτη νεανικὴ ἀφοσίωσή της, τὴν ἀγνότητά της, τὴν τέλεια αὐταπάρνησή της γιὰ τὸν

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε πολλοὶ νὰ τῆς ἀποδίδουν ὅτι ἔλαβε τρία στεφάνια, καὶ νὰ τὴν ὀνομάζουν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα.

Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς τὴν ἐπρόβαλε στὰ κηρύγματα του, ὡς μεγάλο παράδειγμα ἀγίας ζωῆς καὶ προέτρεπε ὅλους στὴ μίμηση τῶν ἀρετῶν τῆς πρὸς δόξαν Χριστοῦ.

Μνήμη τῆς ἀγίας μάρτυρος Ὠραιοζήλης. Μνήμη τοῦ ὁσίου Ἰγνατίου τοῦ Στειρωνίτου καὶ τῶν ἀγίων μαρτύρων Ἀππίωνος καὶ Ἱερουσαλήμ.

## 27 Ἰουλίου.

Μνήμη τοῦ ἀγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἱαματικοῦ Παντελεήμονος.

Ὁ ἅγιος ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴ Νικομήδεια. Τὸν πατέρα του τὸν ἔλεγαν Εὐστόργιο καὶ τὴ μητέρα του, ποὺ ἦταν χριστιανή, Εὐβούλη.

Ὁ Παντελεήμων, ποὺ τὸ πρῶτο του ὄνομα ἦταν Παντολέων, ἀξιώθηκε νὰ διδαχθεῖ τὴ χριστιανικὴ πίστη ἀπὸ ἕναν ἅγιο ἱερέα, τὸν Ἐρμόλαο (ἐορτάζει στὶς 26/7). Τὴν ἱατρικὴ του ἐπιστῆμη τὴ χρησιμοποίησε γιὰ τοὺς ἀπόρους ἀσθενεῖς καὶ βοήθησε τοὺς πάντες, ὄχι μόνο σωματικὰ ἀλλὰ καὶ πνευματικὰ. Ἔτσι, δίδασκε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἔφερε πολλὰ ψυχὰς στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησίαν Του.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν, θεράπευσε μὲ τὴν προσευχὴ του καὶ ἕναν τυφλὸ, ποὺ ἔγινε αἰτία καὶ ὁ πατέρας του νὰ πιστέψει καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ὁ τυφλὸς μὲν θανατώθηκε ἀπὸ τὸ Διοκλητιανὸς, τὸν δὲ ἅγιο τὸν ὑπέβαλε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια, ὥσπου στὸ τέλος τὸν ἀποκεφάλισε καὶ ὅπως ἀναφέρει τὸ συναξάριό του, βγῆκε γάλα ἀντὶ αἵματος, ἀπὸ τὸ λαιμὸ του. Τοῦτο ἀναφέρει καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ ἅγιος ἐξακολουθεῖ καὶ σήμερα νὰ θεραπεύει ἀρρώστους ψυχικὰ καὶ σωματικὰ. Τὸ σύντομο καὶ ὠραῖο ἀπολυτικίό του τὰ λέει ὅλα: «Ἄθλοφόρε ἅγιε καὶ ἱαματικὲ Παντε-λεήμων, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχη ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν».

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ἀνθούσης τῆς ὁμολογητρίας, τῶν 153 μαρτύρων ἐκ Θράκης, τοῦ ὁσίου Μανουὴλ καὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ ἀγίου Παντελεήμονος ἰαθέντος τυφλοῦ.

Ἐπίσης, ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Χριστόδουλος, ὁ ἐκ Κασσάνδρας, ἐν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας κατὰ τὸ ἔτος 1777, ἀγχόνη τελειοῦται.

## **28 Ἰουλίου.**

Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Διακόνων, Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ, ποὺ ἀναγράφονται στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, στ' 5.

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Εὐσταθίου τοῦ ἐν Ἀγκύρα.

Τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης τῆς ἐκ Καππαδοκίας, ἀσκησάσης ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Χρυσοβαλάντου. Ἐπήγαινε στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ γάμο, καὶ βρέθηκε ἡγουμένη στὴν ἐν λόγῳ Ἱ. Μονή.

Ἡ ἁγία μάρτυς Δροσὶς, ἐν χώνῃ χρυσῇ βληθεῖσα τελειοῦται.

Ὁ ὁσιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνὸς, ὁ ιδρύσας δύο μονὰς ἐν Ἀγίῳ Ὄρει, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀκακίου καὶ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν τοῖς Διακονίσσοις.

## **29 Ἰουλίου.**

Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Καλλινίκου.

Βληθεὶς ὁ Καλλίνικος ἐν τῇ καμίνῳ

Τὸ νικοκαλλὲς εὖρε καὶ θεῖον στέφος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Θεοδότης καὶ τῶν τριῶν τέκνων αὐτῆς. Βλέπε καὶ τὴν 22<sup>α</sup> Δεκεμβρίου.

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Πατὴρ καὶ μήτηρ μετὰ δύο τέκνων αὐτῶν πυρὶ τελειοῦνται.

Καὶ τῶν ἁγίων Μαρτύρων Μάμαντος, Βασιλίσκου, Βενιαμὶν καὶ Βηρίου. Τοῦ μακαρίου Ἰωάννου τοῦ Στρατιώτου καὶ Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦ εὐσεβοῦς Βασιλέως Θεοδοσίου Β΄ τοῦ Νέου,

τοῦ μικροῦ, ὁ ὁποῖος συνεκάλεσε τὴν Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴν Ἔφεσο τὸ 431, ἡ ὁποῖα ἀπεφάνθη ὅτι ἡ Παναγία εἶναι ἀληθῶς «Θεοτόκος».

### **30 Ἰουλίου.**

Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα, Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ καὶ Ἀνδρονίκου, συνεργάτες τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ τῶν ἄλλων Ἀποστόλων, γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Ἰουλίττης τῆς ἐκ Καισαρείας.

Τὴν ἐγκωμίασε σὲ ὁμιλία τοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος, πὺ θυσίασε τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καὶ στὸ καμίνι πὺ τὴν ἔριξαν, ἡ φωτιὰ σεβάστηκε τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας καὶ τὸ ἄφησε ἀκέραιο, γιὰ νὰ τὸ ἔχουν παρηγοριὰ καὶ ἰατρεῖον ὅλοι οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ.

### **31 Ἰουλίου.**

Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Εὐδοκίμου. Ἐζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Θεοφίλου τοῦ εἰκονομάχου κατὰ τὸ ἔτος 829.

Ὁ Θεόφιλος τὸν ἐτίμησε μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ στρατοπεδάρχῃ. Ἦταν δίκαιος, ταπεινὸς καὶ φιλόφρων, μὲ πολλές ἐλεημοσύνες στοὺς φτωχοὺς καὶ στὶς Ἐκκλησίες. Πέθανε νέος, 33 ἐτῶν, καὶ τὸ λείψανό του ἔκανε πολλὰ θαύματα, ἂν καὶ λαϊκὸς. Τὶ ἀγιότητα εἶχε!

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Ἰωσήφ ὁ ἀπὸ Ἀρμαθαίας, ὁ κηδευτῆς τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Οἱ ἅγιοι δώδεκα μάρτυρες, οἱ Ρωμαῖοι, ξίφει τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τοῦ ἐν Βλαχέρναις, ἐνθα ἀπόκειται ἡ Ἁγία Σορὸς.

Καὶ προεόρτια τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἥτοι ἡ ἐξέλευσις αὐτοῦ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ Παλατίου εἰς τὴν πόλιν.

### **Στίχοι**

Οἴκου προελθῶν, Σταυρὸς τῶν Βασιλέων

Οἴκοις ἑορτὰς προξενεῖ τοῖς ἐν πόλει.



Ταῖς αὐτῶν ἀγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος