

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ύπ' ἀριθ. 3/2017

Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 16ῃ Μαρτίου 2017

Πρὸς
τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν
τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὅμιλῶντας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου, μεταξύ τῶν ἄλλων προεφήτευσε ὅτι «εἰσελεύσονται λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. 2, 9). Ἐφιστᾶ δηλαδή τὴν προσοχὴ στοὺς Χριστιανούς, στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, διότι θὰ εἰσέλθουν στό λογικὸ ποίμνιο ψευδοδιδάσκαλοι καὶ πλάνοι, σάν ἄλλοι λύκοι ἄγριοι καὶ σκληροί, πού ἀλύπητα θὰ διασκορπίζουν τὸ ποίμνιο.

Αὐτὸ τὸ βλέπουμε νὰ πραγματοποιεῖται σέ κάθε ἐποχῇ, καὶ δυστυχῶς στὴν δική μας, πού οἱ "λύκοι" αὐτοὶ δροῦν τόσο ὑπουλα, ὥστε ἐάν κανεὶς δὲν ἔχει ἄμεση σχέση μέ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, κινδυνεύει, δίχως νὰ τὸ καταλάβει, νὰ βρεθεῖ ἐκτός τῆς Κιβωτοῦ τῆς Σωτηρίας.

Στό πνεῦμα αὐτὸ τῆς ἀποστασίας καὶ τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ, δροῦν πολλές ὀργανώσεις, ὁμάδες, αἱρέσεις καὶ ἀποκρυφιστικὲς λατρεῖες, πού εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετες καὶ ἀσυμβίβαστες μέ τὴν Ὁρθόδοξη Πίστη καὶ τὸ βίωμα τῶν Ἁγίων μας, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀποτελοῦν τοὺς φυσικούς καὶ φωτεινοὺς πνευματικούς ὁδοδείκτες τῆς πνευματικῆς μας πορείας.

Ἐνα τέτοιο σεμινάριο ἀποκρυφιστικοῦ χαρακτῆρος διαφημίζεται αὐτὲς τὶς ἡμέρες καὶ στὴν πόλη μας. Τὸ ὑπουλο καὶ ἐπίσης ἐπικίνδυνο τοῦ πράγματος, φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τοὺς τίτλους πού ἐπιστρατεύουν οἱ διοργανωτὲς του καὶ οἱ ὁποῖοι τίτλοι ἔχουν δῆθεν σχέση μέ τὴν «συγχώρεση».

Όμως, συχνά πίσω από διάφορα προσωπεΐα κρύβονται δοξασίες, πού έχουν σχέση με τόν αποκρυφισμό, με τί χρήση ὄρων, ὅπως «ἐνεργειακά κέντρα» καί «ἐξωαισθητηριακή ἀντίληψη», πού προέρχονται ἀπό τόν χῶρο τῆς παραψυχολογίας καί τοῦ ἰνδουϊσμοῦ καί ἔχουν υἱοθετηθεῖ ἀπό τό ἀντιχριστιανικό κίνημα τῆς «Νέας Ἑποχῆς».

Καταστάσεις διπλαδί, πού οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τήν πραγματικότητα καί τό φῶς τό ἀληθινό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγιασμένη ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μείνετε στερεωμένοι στήν διδασκαλία τῆς Ὁρθοδόξου χριστιανικῆς μας πίστεως καί φεύγετε μακριά ἀπό τέτοιες δαιμονικές διδασκαλίες. Ἐμπιστεύεσθε τούς Ὁρθοδόξους κληρικούς καί ποιμένες μας, οἱ ὅποιοι καί μόνον φέρουν τήν ἀδιάσπαστη Ἀποστολική Διαδοχή καί Διδαχή. Καί, τέλος, κλείετε τά αὐτιά σας στίς φωνές τῆς πλάνης τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, πού ὀδηγοῦν στήν ἀπώλεια.

Ἡ γνῶσις συγχώρησις δέν εὐρίσκεται στά ποικίλα σεμινάρια, ἀλλά μόνο μέσα στό ἱερό μυστήριό τῆς Μετανοίας καί Ἑξομολογήσεως. Μέσα διπλαδί στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκτός τῆς ὁποίας «οὐκ ἔστι σωτηρία», ἐκτός τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει σωτηρία.

Καλό υπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἐκ τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

