

Νά αναγνωσθῆ ἐπ' Ἐκκλησίας τήν Κυριακήν,  
10 Ἰουνίου 2018, ἀντί ἄλλου κηρύγματος,

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ὑπ' ἀριθ. 3/2018

Ἐν Ἰωαννίνοις τῆ 5ῃ Ἰουνίου 2018

Πρὸς  
τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν  
τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

### **Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, ὅταν ὁ Δημιουργὸς Θεὸς, κατὰ τὴν ἕκτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας, ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καὶ τὴν κορωνίδα τῆς ὅλης Δημιουργίας, καθώρισε καὶ τὸν ρόλο τοῦ ἀνθρώπου ὡς συνδημιουργοῦ. Ἐπίσης, βλέπουμε ὅτι ἔθεσε καὶ τὰ ὅρια τῆς δραστηριότητάς του μέσα στὴν εὐλογημένη Δημιουργία.

**Ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Γενέσεως: «Ὁ Θεὸς ἔθετο τὸν ἄνθρωπον ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γέν. β', 15).** Πραῖγμα πού σημαίνει πὺς ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ φυσικὸ περιβάλλον δέν εἶναι μόνο σχέση παραγωγῆς καὶ ἐκμεταλλεύσεως (ἐργασία), ἀλλὰ καὶ σχέση συντηρήσεως καὶ διαφυλάξεως (προστασία).

Ὁ ρόλος, ἐπομένως, καὶ ἡ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμον μετὰ τὴν πτώση δέν ἀναφέρεται μόνο στὴν ποσοτικὴ ἀλλά, κυρίως, στὴν ποιοτικὴ δημιουργία καὶ στό ποιοτικὸ ἐπίπεδο ζωῆς μέ τὴν πνευματικὴ ἔννοια, τῆς ἐργασίας, διηλαδὴ, τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τὸ πνεῦμα τῶν ὁποίων ἐπιβάλλει καὶ τὸν σεβασμὸ πρὸς τὴ φύσιν καὶ τὴν ἀνιδιοτελεῖ ἡ χρήση τῆς. Ἔτσι, λοιπόν, μέ τὴ θέσιν αὐτή, ὁ Χριστιανισμὸς προηγεῖται κατὰ χιλιάδες χρόνια τῆς σύγχρονης οἰκολογίας στὸν τομέα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.

Γιὰ τὸν κάθε συνειδητὸ Χριστιανό, τὸ φαινόμενο τῆς σημερινῆς ὑπαρκτῆς καὶ συνεχῶς ἀυξανομένης οἰκολογικῆς ρυπάνσεως καὶ μολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος ἀποτελεῖ ἓνα σημεῖο καὶ δείκτι πού φανερώνει ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ξεπέρασε τὰ ὅρια τῆς ὀφειλομένης δραστηριότητάς του μέσα στὴ δημιουργία, μέ ὅ,τι ἀρνητικὸ αὐτὸ συνεπάγεται.

Ἡ κοινωνία μας, πλέον, κατάντισε "καταναλωτικὴ". Διηλαδὴ, ἐκμεταλλεύεται, ὅσο τῆς ἐπιτρέπει ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐπιστήμη, τούς φυσικοὺς πόρους τῆς γῆς, ὥστε νά παράγει ἀγαθὰ πρὸς κατανάλωσιν στίς κατὰ τόπους κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τοῦτο, διότι οἱ ἄνθρωποι ἔχασαν τὴ διάκρισιν τῆς χρηστῆς διαχειρίσεως τῶν φυσικῶν πόρων καὶ καταναλώσεως-χρήσεως τῶν παραγομένων ἀγαθῶν καὶ ἐθίζονται σέ μία κατάχρησιν τῶν διατεθειμένων καταναλωτικῶν ὑλικῶν προϊόντων. Δέν καταναλώνουν, ἀπλᾶ, μόνο ἐκεῖνο πού χρειάζονται, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο πού ἐπιθυμοῦν, χωρὶς νά τὸ χρειάζονται.



Ουδέποτε άλλοτε οί άνθρωποι κατακλύζονταν από τήν παραγωγή τόσων υλικῶν προϊόντων ὅσο στίς ἡμέρες μας. Φυσικά αὐτό δημιουργεῖ καί δημιουργεῖ ποικίλα προβλήματα, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καί ἡ ἀκραία φτώχεια σέ πλῆθη συνανθρώπων μας. Τό ἕνα ἄκρο τοῦ ἄκριτου καί ἰδιοτελοῦς πλουτισμοῦ τῶν ὀλίγων καί ὑπερκαταναλώσεως τῶν πολλῶν προκαλεῖ καί ἐπιφέρει σέ ἄπειρα πλῆθη ἀνθρώπων τοῦ τρίτου κόσμου τό ἄλλο ἄκρο τῆς στερησίσεως. Ἔτσι, στό κοινωνικό ἐπίπεδο, πραγματώνεται ὁ ἀποστολικός λόγος **«ὅς μὲν πεινᾷ, ὅς δέ μεθύει» (Α' Κορ. ια', 21).**

Ἀλλά, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ξεφεύγει ἀπό τά ὄρια καί τό πανάγιο καί σωστικό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε τά πάντα χάνουν τόν φυσικό ρυθμό τους, καί κατ' ἀνάγκην ἀκολουθεῖ ἡ λειτουργία τῶν πνευματικῶν νόμων. Τότε, στίς κοινωνίες ἐπέρχεται ἡ ἀνισότητα, ἡ ἀνωθεν παιδεία, ἡ καταστροφὴ καί ὁ ὄλεθρος.

Τό ὅτι χωλαίνουμε ὅλοι μας καί στό θέμα τῆς οἰκολογικῆς συνειδήσεως, αὐτό φαίνεται καί ἀπό τήν ἀπαράδεκτη διαχείριση τῶν ἀπορριμμάτων μας, ἰδίως δέ καί εἰδικῶς, ἐπισημαίνεται στή ρύπανση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος μέσω τῆς ἀπόθεσης ὅπουδήποτε πλαστικῶν ἢ υαλίνων ἀντικειμένων ἐμφιαλώσεως (μποτίλιες, μπουκάλια κ.λπ.). Ἡ σωστή διαχείρισις καί συλλογή τῶν ἀντικειμένων αὐτῶν θά ἀποτελοῦσε τό ἐλάχιστο δεῖγμα τοῦ σεβασμοῦ μας πρὸς τό περιβάλλον γενικῶς.

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Ἰωαννίνων, ἥδη, ἔχει ξεκινήσει καί ἐφαρμόζει ἕνα πρόγραμμα περισυλλογῆς πλαστικῶν καί υαλίνων μπουκαλιῶν, συμβάλλουσα μέ αὐτόν τόν ἐνδεικτικό τρόπο στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Τά ἀποτελέσματα, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, εἶναι κατ' ἀρχάς θετικά, πλὴν ὁμως, χρειάζεται νά γίνουν ἀκόμα καί ἄλλα βήματα στόν τομέα αὐτόν.

Ἀγαπητοί μας, δέν ζητοῦμε χρήματα ἢ κάτι ἄλλο τό πολύτιμο νά προσφέρετε. Ἀπλῶς, χρειάζομαστε, ζητοῦμε καί σᾶς παρακαλοῦμε νά δείξετε μία κάποια ὑπευθυνότητα καί ἐφεξῆς νά ἀποθέτετε τά ἀντικείμενα αὐτά, στά ὑρισμένα σημεῖα τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν, ὅπου ὑπάρχουν οἱ κατάλληλοι κάδοι.

Ἡ κίνηση αὐτή, τῆς περισυλλογῆς ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεως αὐτῶν τῶν ἀντικειμένων, δέν κοστίζει τίποτε στούς ἰδιῶτες. Ἐπί πλέον, ὑπάρχουν καί τά "μπόνους", δηλαδή οἱ ἀμοιβές τῶν συλλεκτῶν, ἰδίως στίς σχολικές μονάδες πού συμμετέχουν στό πρόγραμμα. Τοῦτο τό "ἄχρηστο υλικό", μέσω τῆς ἀνακυκλώσεως, ἀξιοποιεῖται καί μεταβάλλεται σέ παράγοντα πού μπορεῖ νά ἀνακουφίσει πλείστους ὅσους συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται καί αὐτόν **«τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον».**

Ἄς ξεκινήσουμε, λοιπόν, μᾶλλον, ἄς συνεχίσουμε τώρα μέ περισσότερο ζῆλο τό ἔργο αὐτό, βέβαιον ὄντες ὅτι ἡ φωνή τῆς Μητροπόλεως θά φθάσει σέ περισσότερα ὡτα ἀκουόντων καί θά γίνῃ πράξη καί ἐφαρμογή ἡ ἐπιθυμία καί πρωτοβουλία αὐτή τῆς Μητροπόλεως, σέ καρδιές πού συγκινοῦνται, τόσο ἀπό τή θεία ἐντολή περὶ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ὅσο καί ἀπό τίς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καί ἄς μί λησμονοῦμε ὅτι ἡ χριστιανική ἀγάπη, πού ἀποτελεῖ τήν κορυφή τῶν ἀρετῶν, τό "ἄχρηστο" τό μεταβάλλει σέ χρήσιμο καί ὑφέλιμο πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ὡς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν ὑπευθυνότητα καί τή συνεργασία σας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων