

*Νὰ ἀναγνωσθῆ ἔπ' Ἐκκλησίας τὰς Κυριακὰς,
8 καὶ 15 Ἰουλίου 2018, ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος,*

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ὑπ' ἀριθ. 4/2018

Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 7ῃ Ἰουλίου 2018

Πρὸς
τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν
τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπιτὰ, χαίρετε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ πάντοτε.

Γαρῶνουν τὴν περιοχὴ μας κατὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες ομάδες προτεσταντῶν ποὺ μοιράζουν τὴν Καινὴ Διαθήκη σὲ μετάφραση μαζὶ μὲ ἄλλο ἔντυπο ὑλικό. Ἡ Ἱερὰ Μητροπολι σὲ γραπτὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὴν ἐν λόγῳ ομάδα τοὺς συνέστησε, ἐὰν θέλουν ὄντως νὰ βοηθήσουν στὴ διάδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης, νὰ δωρίσουν τὰ ἔντυπα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι, ὥστε ἡ ἴδια ἡ τοπικὴ μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει μοιράσει χιλιάδες ἀντίτυπα, νὰ συνεχίσει τὴν διανομὴ τῆς ἐγκεκριμένης μεταφράσεως, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἐπέμβασι μιᾶς μὴ Ὁρθόδοξης ομάδας στὸ πομπαντικὸ τὸς ἔργο, πράγμα ποὺ μπορεῖ ἀπὸ τὴν ομάδα αὐτὴ νὰ στοχεύει σὲ ὑπουλο προσιλυτισμό.

Οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, αὐτοὶ ἔκαναν ὅπως πάντοτε τὴν πονηριά τους, νὰ διανεῖμουν μόνοι τους τὴν Καινὴ Διαθήκη μαζὶ μὲ ἄλλο ὑλικό.

Τὸ Χριστεπύνημο πλήρωμα πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ βρῖσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Βεβαίως, οἱ Καινὲς Διαθῆκες ἔχουν τὴν ἔγκρισι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅσοι τὶς ἔλαβαν μποροῦν νὰ τὶς κρατήσουν. Τὸ ἄλλο, ὅμως, ὑπουλο προσιλυτιστικὸ ὑλικὸ δὲν πρέπει νὰ γίνῃ δεκτό.

Ἀγαπιτοὶ μας Χριστιανοὶ μεγάλη προσοχὴ χρειάζεται στὸ τὶ ἀκοῦμε καὶ τὶ μελετοῦμε, στὸ τὶ δεχόμαστε καὶ τὶ ἀπορρίπτουμε.

Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει μόνο στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Τὸ τέλειο, βεβαίως, εἶναι νὰ κλείσουμε τὶς πόρτες μας σὲ κάθε ομάδα καὶ ἐπίβουλο ποὺ βρῖσκεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων