

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ὕπ' ἀριθ. 6/2018

Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2018

Πρὸς  
ἅπαντες τοὺς πρεσβυτέρους καὶ διακόνους  
τῆς πόλεως Ἰωαννίνων, καὶ τοὺς  
«παροικοῦντας ἐν αὐτῇ» πρεσβυτέρους  
τῆς καθ' ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας,  
Ἐνταῦθα.

Ἀγαπητοὶ συμπρεσβύτεροι καὶ συλλειτουργοί.

Διὰ τοῦ παρόντος ἐπανερχόμαστε σὲ παλαιότερο ἔγγραφό μας (ἀριθ. πρωτ. 1295/800/06-10-2015), στὸ ὁποῖο, μεταξὺ ἄλλων, ἐπισημαίναμε καὶ ὀρισμένες ὑποχρεώσεις ὄλων μας, ὡς κληρικῶν, ἀφορῶσες στὴν συμμετοχή μας σὲ ἐπιμορφωτικὲς καὶ ἄλλες πρωτοβουλίες τῆς Μητροπόλεώς μας.

Δυστυχῶς, στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων, τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ἐπεδείχθη ἀρχικῶς, στὴ συνέχεια μειώθηκε, ἐξαιτίας τῆς προσωπικῆς τοῦ καθενός μας ἀβελτηρίας.

Ἐπανερχόμαστε λοιπὸν τώρα, γιὰ νὰ ὑπογραμμίσουμε τὴν **ὕποχρέωση** ὄλων μας, νὰ συμμετέχουμε στὸ Πρόγραμμα τῶν κατὰ Κυριακὴν **Ἑσπερινῶν Ὀμιλιῶν**, τὴν θεματολογία τῶν ὁποίων ὀρίζει προσωπικῶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. **Μάξιμος**.

Ἡ παρακολούθησις τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν, περ' ἀπὸ τὴν ἀδιαφισβήτητα πνευματικὴ καὶ μορφωτικὴ ὠφέλεια ποὺ παρέχει στὸν καθένα μας, ἀποτελεῖ ὡς γνωστὸν, καὶ στοιχεῖο θετικὸ γιὰ τὴν κατ' ἔτος ἀξιολόγησίν μας.

Τὸ νὰ μὴν ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὴν προσωπικὴ μας πνευματικὴ ὠφέλεια καὶ προαγωγή, τοῦτο δὲν εἶναι μόνον ἥκιστα κολακευτικὸ γιὰ μᾶς, ὡς ποιμένων καὶ πνευματικῶν πατέρων τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ συνιστᾷ προσβολὴν στὸν ἀκάματο Ποιμέναρχη μας, ποὺ ἀγρυπνεῖ καὶ δαπανᾷ ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν

τῶν λογικῶν προβάτων, τῶν «αἵματι Χριστοῦ ἐξηγορασμένων». Ἐπίσης, ἡ ἀμέλειά μας, συνιστᾷ προσβολὴ καὶ ἔναντι τῶν Ὁμιλητῶν, ποὺ διαθέτουν κόπο καὶ χρόνο γιὰ νὰ προετοιμάσουν τὶς ὁμιλίες τους, μάλιστα δὲ ἔναντι τῶν διακεκριμένων ἀγίων Ἱεραρχῶν, ποὺ καλοῦνται πρὸς τοῦτο καὶ ἀνταποκρίνονται πρόθυμα στὴν πρόσκλησή μας. Ἀλλὰ καὶ σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν προξενοῦμε, ἀδελφοί, καὶ ἀπογοήτευση, καθὼς βλέπουν νὰ κινητοποιεῖται ἡ Μητρόπολις, νὰ μετακαλοῦνται δόκιμοι ὁμιλητές, νὰ διαβάζονται ἀνακοινώσεις, καὶ οἱ ἱερεῖς νὰ «λάμπουν» διὰ τῆς ἀπουσίας τους.

Ἀντιθέτως ἡ ἀθρόα προσέλευσις καὶ παρουσία ἡμῶν τῶν ἱερέων σὲ αὐτὸ τὸ Πρόγραμμα – καὶ σὲ κάθε ἄλλη πνευματικὴ ἐκδήλωσις – ἐμφανίζει τὴν Τοπικὴ μας Ἐκκλησία ὡς σῶμα συνειδητοποιημένο καὶ συντεταγμένο στὴν κοινὴ πορεία μας πρὸς σωτηρίαν, μὲ **ἱερεῖς**, ποὺ ξέρουν κάθε φορὰ τί πρέπει νὰ κάνουν, καὶ πῶς νὰ «ἀναστρέφονται ἐν οἴκῳ Θεοῦ... ἥτις ἐστὶν Ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος...» (Α' Τιμ. 3,15) καὶ μὲ **πιστούς**, ποὺ, βλέποντας τὸ παράδειγμα τῶν ἱερῶν ποιμένων τους, φιλοτιμοῦνται καὶ τοὺς ἀκολουθοῦν.

Ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί.

Πιστεύοντας, ὅτι κατανοεῖτε πλήρως τὴν ἐκ τῆς **ἱερωσύνης** μας **ἀπορρέουσα ὑποχρέωσις** νὰ πρωτοστατοῦμε ἐκθύμως, ὡς καλοὶ «προεστῶτες», σὲ ὅ,τι καλὸ καὶ ὠφέλιμο γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τὸ ποίμνιό μας,

διατελοῦμε

μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφικῆς ἀγάπης

Ὁ Γεν. Λεχ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων



Πρωτ. Λάμπρος Χ. Τσιάρας