

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ὑπ' ἀριθ. 9/2018

Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 20ῃ Δεκεμβρίου 2018

Πρὸς
τὸν εὐαγῆ ἱερὸν Κλῆρον καὶ
τὸν φιλόχριστον λαὸν τῆς καθ' ἡμᾶς
ιεραῆς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.

Ἀγαπῆτοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί·

«χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ»,
τοῦ σαρκὶ νηπιάσαντος καὶ ἐπιφανέντος ἡμῖν.

Ὁ Ἄγγελος τῆς ἐν Ἰωαννίνοις Ἐκκλησίας, Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
Μάξιμος, ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενος, ἀναζήτησε τόπο πρὸς ἀνέγερσιν ἱεροῦ
ναοῦ, ἐπ' ὀνόματι τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου μοναχοῦ, τοῦ ἀγιορείτου.

Ὁ κατάλληλος τόπος ἀνευρέθη ἐντὸς τῆς πόλεως, στὴ θέσιν «Κιάφα», καὶ
εἶναι δωρεὰ τοῦ Δήμου Ἰωαννιτῶν, μετὰ ἀπὸ εἰσήγησιν τοῦ Δημάρχου Ἰωαννίνων
ἀξιοτίμου κ. Θωμᾶ Μπέγκα. Γι' αὐτὴν τὴν γενναιόδωρην προσφορὰ ἐκφράζουμε
εὐγνωμόνως – καὶ διὰ τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου – εὐχαριστήριες προσήσεις καὶ
διάπυρες εὐχὲς στὸν ἀγαπῆτό μας Δήμαρχο καὶ στοὺς Δημοτικούς Συμβούλους.

Ἐπίσης, εὐχαριστοῦμε θερμῶς καὶ ἐκείνους πού ἤδη ἔχουν προσφέρει δωρεές
γιὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ τοῦ ἀγίου Παϊσίου καὶ τῶν δύο παρεκκλησιῶν του,
τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ ἀγίου ἀποστόλου Θωμᾶ.

Βεβαίως, γιὰ νὰ ὀλοκληρωθεῖ τὸ ἔργο, ἀπαιτοῦνται πολλὰ χρήματα, γι'
αὐτὸ καὶ προβαίνομε σὲ πραγματοποίησιν **Λαχειοφόρου Ἀγορᾶς** μὲ τὴν
νόμιμη ἄδεια τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν.

Ὁ ναὸς προβλέπεται νὰ περατωθεῖ μέχρι τὰ μέσα τοῦ Μαΐου 2019, καὶ
προγραμματίζομε τὰ ἐγκαίνιά του γιὰ τὴν 19 Μαΐου.

Παρακαλοῦμε θερμῶς, πρωτίστως ἐσᾶς τοὺς κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς
μας, ἔπειτα τὰ μέλη τῶν ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τὰ ἐνοριακὰ στελέχη καὶ
τοὺς ἐθελοντές, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, πού στηρίζουν τὴν καθημερινὴ μαρτυρία
τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, νὰ
ἀνταποκριθεῖτε μὲ φιλοτιμία καὶ προθυμία στὸ κάλεσμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας,
καὶ νὰ προωθήσομε, ὅσο εὐρύτερα μπορούμε, τὸν ἱερὸ σκοπὸ τῆς ἀνεγέρσεως

τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Παΐσιου τοῦ ἁγιορείτου, ἀγοράζοντας καὶ διαθέτοντας λαχεῖα.

Ὅλοι οἱ παροικοῦντες ἐν Ἰωαννίνοις, ὡς ὁμόχωροι τοῦ ἁγίου Παΐσιου, ἰδιαιτέρως δὲ ὅσοι γνωρίσαμε τὸν ἅγιο Γέροντα καὶ λάβαμε πείραν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἀγιοσύνης του, αἰσθανόμεσθε μεγάλη χαρὰ καὶ τιμὴ νὰ ἔχουμε στὴν πόλιν μας ἱερὸ θυσιαστήριον ἐπ' ὀνόματί του, ἐποικοδομημένο καὶ στερεωμένο στὸν ἀσάλευτο θεμέλιον, «ὅς ἐστὶν Ἰησοῦς Χριστός» (Α' Κορ. 3, 10).

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί:

Ἔνας νέος ναὸς εἶναι ἄλλο ἓνα «σημεῖον» τῆς Παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας· ἄλλος ἓνας τόπος συναντήσεώς μας μὲ τὸ Θεό. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι, παρὰ οἰκοδομὴ Θεοῦ. «Θεοῦ οἰκοδομὴ ἐστε», λέγει ὁ Ἀπόστολος (Α' Κορ. 3, 9). Καὶ ὁ ναός, ὡς σκῆνωμα τοῦ Θεοῦ, εἶναι οἶκος ἁγιασμένος, οἶκος πνευματικὸς μὲ διαστάσεις οἰκουμενικῆς, ἀφοῦ χωράει μέσα του ὅλον τὸν κτιστὸ καὶ τὸν ἄκτιστο κόσμον, χωράει αὐτὸν τοῦτον τὸν Θεό! Ἡ ἐποχὴ μας περιφρονεῖ, δυστυχῶς, «πᾶν σέβασμα», ὅσιον καὶ ἱερόν. Ἄλλ' ἐμεῖς ἄς ἐργαζόμεσθε πάντοτε «εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν» (Β' Κορ. 10, 8) τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας.

Λοιπὸν, ἀδελφοί, ἄς μὴν ἐξαιρεθοῦμε ἀπὸ τὴν εὐκαιρία νὰ βάλει ὁ καθένας μας τὸ «λιθάρκι» του στὸ χτίσιμο τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Παΐσιου. Τὰ ὀνόματά μας θὰ ἐγγραφοῦν στὴ μνήμη τῆς Ἐκκλησίας, καὶ θὰ μνημονεύονται ἐσαεὶ μεταξὺ τῶν κτητόρων καὶ τῶν δωρητῶν «τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου».

Μὲ τὴν πίστη, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἐγείρει ἐτοῦτον τὸν νέον «τόπον τῆς καταπαύσεώς» του (Πραξ. 9, 49), καὶ τὴν βέβαιον ἐλπίδα, ὅτι θὰ εὔρει σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο συνεργοὺς ὄλους ἐμᾶς, εὐχόμεσθε σὲ ὄλους σας

Καλὰ καὶ ἄγια Χριστούγεννα
καὶ εὐλογημένο τὸ νέον ἔτος.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Εὐλογία καὶ Ἐντολῆ Αὐτοῦ

Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος


Πρωτ. Λάμπρος Χριστοδούλου



Σημειώσεις:

- 1) Ἡ ανωτέρω Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ ἐπ' Ἐκκλησίας: α) τὴν Κυριακὴν 23-12-21018, β) τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, γ) τὴν πρώτην τοῦ νέου ἔτους καὶ δ) τὴν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων.
- 2) Τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων καὶ τὴν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων νὰ περιαχθεῖ δίσκος σὲ ὄλους τοὺς ναοὺς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Ἰωαννίνων, τὸ προῖον τῶν ὁποίων νὰ κατατεθεῖ στὴν ἱερὰ Μητρόπολιν (π. Στυλιανὸ Σίμπα).