

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**  
**ὑπ' ἀριθ. 5/2019**

Ἐν Ἰωαννίνοις τῆ 14ῃ Φεβρουαρίου 2019

Πρὸς  
τοὺς αἰδεσιμωτάτους ἐφημερίους  
τῆς Α' καὶ Β' Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας  
Ἑδρας των.

**ΘΕΜΑ: «Η ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ»**

«Τυφλὸς τυφλὸν εἶν ὁδηγῆ,  
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται»  
(Ματθ. ιε', 14)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Διὰ τῆς ποιμαντορικῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς, ἐφιστοῦμε τὴν προσοχή σας πρὸς ἓνα νέο πνευματικὸ κίνδυνο, ὁ ὁποῖος ἔκαμε καὶ πάλι τὴν ἐμφάνισί του στὰ ὄρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καὶ ἰδίως στὴν πόλιν τῶν Ἰωαννίνων.

Πρόκειται γιὰ ἓναν μοναχό, δυστυχῶς πλανηθέντα, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ παλαιὸς Ἀγιορείτης πού ἀκούει στὸ ὄνομα Κύριλλος Κατουνακιώτης, ἄνευ τῆς ἀδείας τῆς τοπικῆς ἐπισήμου Ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, τῆς Μητροπόλεως δηλαδὴ τῶν Ἰωαννίνων καὶ τοῦ Μητροπολίτου τῆς κ. Μαξίμου, καὶ δίχως κανονικὴ ἄδεια ἀπὸ τὴν προϊσταμένην του ἀρχὴ τοῦ Ἁγίου Ὁρους, περιφέρεται «τῆδε κάκεῖσε» (ἐδῶ κι ἐκεῖ) κάνοντας τάχα Ἱεραποστολή καὶ προσφέροντας δῆθεν ἔργο πνευματικόν.

Μείνατε μακριὰ ἀπὸ τὸ πρόσωπο αὐτό. Τὸ ὅτι εὐρίσκεται σέ πλάνη, τοῦτο εἶναι ὀλοφάνερο. Πρωτίστως καὶ κυρίως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅτι ἀρνεῖται πεισματωδῶς νὰ ὑπακούσει τόσο στὴν Ἱερά Ἐπιστοασία τοῦ Ἁγίου Ὁρους καὶ στὴν κυρίαρχό του Ἱερά Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅσο καὶ στὴν Ἱερά Μητρόπολιν Ἰωαννίνων, ἡ ὁποία σέ παρελθόντα χρόνον ῥητῶς εἶχε ἀπαγορεύσει σὲ αὐτόν νὰ δραστηριοποιεῖται ἐντὸς τῶν ὁρίων αὐτῆς, ἐνημερώνοντας σχετικῶς καὶ τὴν Ἱερά Ἐπιστοασία τοῦ Ἁγίου Ὁρους.

Η τακτική του αυτή και η συνειδητή του ανυπακοή, αποδεικνύουν πρόσωπο ανυπόληπτο, δίχως υγιές πνευματικό έρεισμα, και επικίνδυνο για όσους προσδοκούν και αναζητούν κάτι τό αληθές και πνευματικό, τό όποιο λέγει ότι προσφέρει και δῆθεν διαθέτει ό έν λόγω μοναχός. Αποδεικνύεται έκ τῶν πραγμάτων, ότι η ενέργεια και η στάσις αυτή είναι έσκεμμένη και μεθοδευμένη έκ μέρος του μοναχού αυτού προς αυτοπροβολή και ιδιοτέλεια. Πράξη η όποία ουδεμία σχέση έχει μέ την γραμμή τῶν Όσίων Πατέρων και τῶν γνισίων μοναχῶν και άσκητῶν τῆς Έκκλησίας μας και δὴ τῶν μοναχῶν του Άγιωνόμου Όρους.

Ετόν μοναχό Κύριλλο Κατουνακιώτη, όπως αυτοτιτλοφορεῖται, έχουμε νά ποῦμε ότι, εάν όντως θέλει νά προσφέρει στην Έκκλησία, τό καλύτερο έργο που θά έχει νά κάμει, είναι νά παραμένει στό Κελλίον του, «έφ' ἣ ἐτάχθη» (Α' Κορ. ζ', 24), και νά βοηθᾶ τον κόσμο μέ την άσκηση και προσευχή.

Άγαπητά τέκνα τῆς Μητρος Έκκλησίας. Προσοχή, και πάλι προσοχή! Οί υπεύθυνοι Ποιμένες και πνευματικοί Πατέρες σας, αυτοί και μόνον είναι οί άρμόδιοι νά σας καθοδηγήσουν όρθά, αυτοί και μόνον είναι οί έντεταλμένοι από την τοπική σας Έκκλησία για την πνευματική καθοδήγηση τῶν ψυχῶν σας. Όλοι όσοι, προερχόμενοι από άλλου, εμφανίζονται έντός τῶν όρίων τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως και κηρύσσουν η συμβουλεύουν αυθαίρετα χωρίς την εύλογία του Μητροπολίτη κ. Μαξίμου, σας βλάπτουν κι ᾶς φαίνεται ότι σας ώφελουν. Ότιδήποτε ενεργεῖται άνευ κανονικῆς άδειας και φανερά προέρχεται έκ του πονηρού, ό όποιος μπορεί νά εμφανισθεῖ ακόμα και ως «άγγελος φωτός» (Β' Κορ. ια', 14), κατά τον λόγο του Άποστόλου Παύλου.

Λοιπόν, άδελφοί και τέκνα έν Κυρίῳ άγαπητά ό λόγος του Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ: «Βλέπετε μή πλανηθῆτε» (Λουκ. κα', 8) ισχύει και έν προκειμένῳ. Έχετε εμπιστοσύνη στην τοπική Έκκλησία. Ετόν ποιμένα και Έπίσκοπό της και στους πνευματικούς σας πατέρες.

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν και ὑπέικετε» αυτοῖς (Εβρ. ιγ', 17). Ἀμήν.



Έκ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως