

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ Εἰσόδια τῆς Ὑπερευλογημένης Ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Μιά μεγάλη καί σημαντική ἑορτή διότι προεικονίζει τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Τό γεγονός τῆς ἀφιέρωσης τῆς Θεοτόκου στόν ναό δέν εἶναι καταγεγραμμένο στά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀντλοῦμε πληροφορίες ἀπό τὰ Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια καί συγκεκριμένα ἀπό τό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου. Τά λεγόμενα Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια εἶναι γραμμένα σέ χρόνο μεταγενέστερο ἀπό τὰ βιβλία πού συγκροτοῦν τόν κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης, εἶναι ἄγνωστα πρὸς τόν συγγραφέα. Ἀπό αὐτά ἀντλοῦμε καί ἀξιοποιοῦμε στοιχεῖα καί πληροφορίες κυρίως βιογραφικοῦ καί ιστορικοῦ χαρακτήρα γιά τήν Θεοτόκο ὅπως εἶναι οἱ ἑορτές τῶν Εἰσοδίων καί τῆς Κοιμήσεως.

Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας μας, ὁ Ἰωακεῖμ καί ἡ Ἄννα, ἦταν ἕνα εὐσεβές καί ἀγαπημένο ζευγάρι μέ πίστη στόν Θεό. Τά χρόνια περνοῦσαν καί δέν εἶχαν καταφέρει νά ἀποκτήσουν ἕνα παιδί. Τήν ἐποχή ἐκεῖνη οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν τήν ἀποψη πὼς τὰ ζευγάρια πού δέν ἔχουν ἀποκτήσει παιδί τὰ ἔχει ἐγκαταλείψει ὁ Θεός. Παρόλη τήν μεγάλη πικρία πού αἰσθάνονταν οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας γιά αὐτό τό γεγονός, δέν σταμάτησαν στήν προσευχή τους πρὸς τόν Θεό νά ζητοῦν ἀδιαλείπτως αὐτό πού τόσο πολύ ἐπιθυμοῦσαν δηλαδή ἕνα τέκνο. Ὑποσχέθηκαν στό Θεό πὼς ἂν τοῦς ἔδινε τήν χαρά τῆς τεκνοποιίας, θά τό ἀφιέρωναν στόν ναό ὅταν αὐτό γινόταν τριῶν ἐτῶν. Οἱ προσευχές εἰσακούσθηκαν καί ἀπέκτησαν μία κόρη, ὅταν ἔφτασε τριῶν ἐτῶν ἐκπλήρωσαν τήν ὑπόσχεσή τους στό Θεό καί ἀφιέρωσαν τήν Θεοτόκο στό ναό. Τήν παρέδωσαν στόν Ἀρχιερέα Ζαχαρία ὥστε νά τήν εἰσάγει στό ναό γιά νά ἀνατραφεῖ ἐκεῖ μέχρι τήν ἡλικία τῶν δώδεκα ἐτῶν.

Ἡ ἀφιέρωση τῆς Παναγίας στό ναό εἶναι σημαντικό γεγονός στό σχέδιο τῆς Θεῆς Οἰκονομίας. Ἡ Θεία Πρόνοια οἰκονομεῖ ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Ἰωακεῖμ καί ἡ Ἄννα τεκνοποίησαν σέ μεγάλη ἡλικία πού συνήθως αὐτό ἦταν ἀδύνατο. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὅμως ἐνήργησε στό νά γεννηθεῖ ἡ Θεοτόκος καί νά προετοιμαστεῖ κατάλληλα ὥστε νά γίνει Μήτηρ Θεοῦ καί Μητέρα ὄλων μας. Ὁ Θεός, γιά νά προστατέψει καί νά διατηρήσει ἀγνή καί ἀμόλυντο τήν γυναίκα πού θά γινόταν Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, τήν δέχεται στά ἄδυτα τοῦ ναοῦ, ἐκεῖ πού μόνο μία φορά τό χρόνο εἰσέρχεται ὁ Ἀρχιερέας γιά νά θυμιάσει. Ἄγγελος κυρίου καθημερινά τήν ἐπισκεπτόταν καί τῆς πῆγαινε τροφή.

Μεγάλωσε σέ ἕνα περιβάλλον δίπλα στόν Θεό, προετοιμαζόταν πνευματικά καί σωματικά ἕως τῆς ὥρας πού ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ θά τῆς ἔφερε τό μήνυμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Τό δέχτηκε μέ μεγάλη χαρά καί ταπεινά ἀπάντησε πὼς ἐδῶ εἶναι ἡ δούλη σου νά γίνει ὅπως τό ἐπιθυμεῖς, ὥστε νά ἀποτελέσει μέ τήν σειρά της τόν καθαρὸ ναό, πού ἐκ πνεύματος Ἁγίου θά κυφοροῦσε τόν Λυτρωτὴ τῆς ἁμαρτίας.

Ὅπως ἀναφέραμε στήν ἀρχή ἢ ἐορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου προεικονίζει τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος στόν λόγο του περί ἐνανθρωπήσεως λέγει πῶς τό Μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, δηλαδή τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, πραγματοποιήθηκε μέ τήν θεία Ἀποκάλυψη, δηλαδή τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή Αὐτός ἔγινε ἄνθρωπος ὥστε καί ὁ ἄνθρωπος νά μπορέσει νά γίνει Θεός. Ἡ Θεοτόκος λοιπόν εἶναι ἕνα ἀναπόσπαστο κομμάτι στό Μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ καθαρὸς ναὸς ὅπου εἰσῆλθε καί κνοφορήθηκε ὁ Χριστός. Ἡ παρουσία της στά Ἅγια τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ προκήρυξις τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Πρεσβύτερος Βασίλειος Ντίνος