

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιδ΄, 16-24) (12/12/2021)

«Έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα» (στ. 17).

Σήμερα ή Έκκλησία μας τιμά τή μνήμη τών Αγίων Ανδρών τής Π. Δ., τών Προπατόρων. Έτσι και έμεις, μιμούμενοι τήν πίστη τους προς τό Θεό, όπως και τίς άρετές τους, άς προετοιμαστούμε πνευματικά, ώστε έπάξια νά γιορτάσουμε τή Γέννηση του Υίου Του .

Σπουδαία γιά τήν ψυχική μας σωτηρία είναι τά διδάγματα τής σημερινής ευαγγελικής περικοπής, δηλαδή, τής παραβολής του «Μεγάλου Δείπνου». Ο Κύριος γευμάτισε στό σπίτι ενός άρχοντα Φαρισαίου και εκεί βρήκε τήν ευκαιρία νά διδάξει τούς παρόντες πώς νά προσέχουν και νά μή διαλέγουν τίς πρώτες θέσεις στά δείπνα. Ένας από τό πλήθος, μέ δυνατή φωνή, είπε στόν Ίησού: «Μακάριος ός φάγεται άριστον έν τή βασιλεία του Θεού» (Λουκ. 14:15). Άπ' αυτό παίρνει τήν άφορμή και αναφέρει τήν παραβολή του «Μεγάλου Δείπνου». Μιά παραβολή, ή όποία έχει αιώνιο κύρος, γιατί και σήμερα δίνεται τό «Μέγα Δείπνο» τής Θείας Ευχαριστίας, στό όποιο καλούνται όλοι νά πάρουν μέρος, αλλά δυστυχώς λίγοι συμμετέχουν. Πολλές είναι οι δικαιολογίες τους. Οι Άγιοι Πατέρες και έρμηνευτές τής παραβολής όνόμασαν τό Δείπνο «Μέγα», γιατί αυτός πού μάς καλεί είναι ό Μέγας Βασιλεύς τών Βασιλέων και ό Άρχων τών άρχόντων, ό Θεός. Ο όποιος μάς καλεί όλους μας.

Οι τρεις κατηγορίες τών προσκεκλημένων τής παραβολής, οι όποιοι άρνήθηκαν τήν πρόσκληση στό «Δείπνο», είναι:

α) Όσοι προβάλλουν τήν άγορά χωραφιού και τίς άγροτικές άσχολίες και άπορρίπτουν τό θεϊκό κάλεσμα. Ο Θεός τούς καλεί κοντά Του, στό ναό, συνδαιτυμόνες στό τραπέζι τής Ευχαριστίας. Και αυτοί, άδιαφορώντας γιά τήν πρόσκληση του Θεού, παίρνουν τό δρόμο γιά τά κτήματα. Πάνω από τήν άγάπη του Θεού, ή άγάπη γιά τήν παρουσία. Πάνω από τή σωτηρία, ή ύλη και ό πλουτισμός. «Έρωτώ σε, έχε με παρητημένον».

β) Οι προβάλλοντες έμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. «Ζεύγη βοών ήγόρασα πέντε, και πορεύομαι δοκιμάσαι αυτά». Είναι αυτοί πού ρίχνουν τό βάρος στό χρέμα και τό κέρδος και ή πλεονεξία τούς απογυμνώνει κάθε τί άλλο και μάλιστα πνευματικό ένδιαφέρον. Η ψυχή τους δέν τούς ένδιαφέρει. Και όταν οι καμπάνες τούς καλούν στό Κυριακάτικο Θεϊκό τραπέζι τής Θείας Ευχαριστίας, άδυνατούν νά τίς ακούσουν. Ο Χριστός έγκαταλελειμμένος και περιφρονημένος και ή τιμητική πρόσκληση χωρίς άνταπόκριση.

γ) Οι προβάλλοντες ως δικαιολογία τό γάμο τους. «Γυναίκα έγημα, και δια τούτο ου δύναμαι έλθειν». Έμπόδιο ό γάμος και ή δημιουργία οίκογένειας. Όλα αυτά αποτελούν προφάσεις και φανερώνουν πόσο λίγη

ἀγάπη ὑπάρχει στήν καρδιά μας γιά τόν Χριστό. Ἡ πρόσκληση ἔγινε πρῶτα ἀπό τούς προφήτες τῆς Π.Δ., γιά νά δεχτοῦν οἱ ἄνθρωποι τόν Μεσσία καί δεύτερον, ἔγινε ἀπό τόν ἴδιο τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἄγανακτεῖ ὁ Θεός κατά αὐτῶν πού προφασίζονται δικαιολογίες γιά νά μήν προσέλθουν στό «Δεῖπνο» καί ἔτσι καλεῖ τούς φτωχοῦς, τυφλοῦς καί χωλοῦς, ἀπό παντοῦ, πρὸς ντροπή τῶν μεγάλων καί τῶν ἰσχυρῶν. Δηλαδή, ὁ Θεός φρόντισε(εὐδόκησε) νά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιό Του, πέραν τῆς Ἱερουσαλήμ καί Ἰουδαίας καί σέ ὅλα τά ἔθνη. Τό «ἀνάγκασον» ἐρμηνεύεται ὅτι μέ τή λογική καί τό κήρυγμα νά πεισθοῦν οἱ ἄνθρωποι, γιά τήν ἀλήθεια περὶ τοῦ Θεοῦ καί τῶν Θεῶν Του διδασκαλιῶν. Τό «ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου» φανερώνει τήν ἄπειρη φιλανθρωπία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θέλει νά σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. «Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί», ἀπό τό Θεό προσκεκλημένοι γιά νά δεχτοῦν τόν Χριστό ὡς Σωτήρα τους, μέσα ἀπό τίς καλές πράξεις καί τήν πίστη τους. «Ὀλίγοι» εἶναι ὅμως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι Τόν δέχονται καί εἶναι αὐτοὶ οἱ «ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ», γιατί αὐτοὶ μέ τά καλά τους ἔργα καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, θά γίνουν μέλη τῆς Βασιλείας Του.

Εἶναι πλούσιος ὁ «Δεῖπνος», γιατί ὁ Θεός μᾶς παρέχει πλούσια πνευματική προμήθεια Θεῶν ἀγαθῶν, ὅπως καί τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαίτερα τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἄς κοιτάξουμε τούς ἑαυτούς μας στόν καθρέπτη τῆς συνειδήσεώς μας καί ἄς δοῦμε σέ ποιά κατηγορία ἀνήκουμε. Καί τότε ἐξετάζοντας τά ἀδικαιολόγητα, πού μᾶς ἀναγκάζουν νά μήν προσέλθουμε στό προσκλητήριο τῆς Κυριακῆς, γιά τή συμμετοχή μας στό Μυστικὸ Δεῖπνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἄς προσέλθουμε στό «Δεῖπνο» μέ τό ἔνδυμα τοῦ δεῖπνου, δηλαδή, μέ ψυχική προετοιμασία, προσευχή, νηστεία καί ἐξομολόγηση καί τότε ἐπάξια θά συμμετάσχουμε, παίρνοντας μέσα μας τά Θεῖα Δῶρα τῆς αἰωνίου Ζωῆς. Ἀμήν!

Πρωτοπ. π. Βύρων Λάμπας

ἐφημέριος Βουνοπλαγιάς