

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σήμερα ἀδελφοί μου ἐν μέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί νά ἐνδυναμώσουμε τήν πίστη μας γιά τό ὑπόλοιπο τῆς νηστείας προσκυνώντας τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό. Ἡ περίοδος αὐτή εἶναι μία σκάλα γιά ἐμᾶς ἕνας ἀγώνας ὥστε νά προετοιμαστοῦμε γιά τά Πάθη, τήν Ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Ὁ λόγος πού προσκυνοῦμε σήμερα τόν Σταυρό εἶναι γιά νά πάρουμε κουράγιο, δύναμη καί νά ἐντείνουμε τήν προσευχή μας ὥστε νά ζήσουμε καί ἐμεῖς σάν σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τήν Ἀνάσταση.

Ἡ εὐαγγελική περικοπή σήμερα κάνει λόγο γιά τόν Τίμιο Σταυρό. Ὁ Χριστός καλεῖ τούς ἀνθρώπους νά τόν ἀκολουθήσουν λέγοντας *«ὁποῖος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει, ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του καί ἄς σηκώσει τό σταυρό του καί ἄς μέ ἀκολουθεῖ. Ὅποῖος θέλει νά σώσει τήν ψυχή του πρέπει νά τήν θυσιάσει· ὁποῖος ὅμως θυσιάζει τήν ψυχή του γιά μένα καί τό Εὐαγγέλιο αὐτός θά τήν διασώσει. Γιατί τί μπορεῖ νά ὠφεληθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἂν κερδίσει ὀλόκληρο τόν κόσμο, ἀλλά χάσει τήν ψυχή του; Ἡ τί ἀντάλλαγμα μπορεῖ νά δώσει ὁ ἄνθρωπος γιά τήν ψυχή του; Ὅποῖος ντραπεῖ γιά μένα καί γιά τούς λόγους μου μπροστά σ' αὐτή τή γενεά τήν ἄπιστη καί τήν ἁμαρτωλό, τότε καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά ντραπεῖ γι' αὐτόν, ὅταν θά ἔρθει στή δόξα τοῦ πατέρα του μαζί μέ τούς ἀγίους ἀγγέλους. Καί ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς στό λαό καί στούς μαθητές του· σᾶς βεβαιώνω πώς εἶναι κάποιοι ἀπ' ἐκείνους πού στέκουν ἐδῶ, πού δέ θά δοκιμάσουν θάνατο, ὥσπου νά δοῦν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ νά ἔχει ἀπλωθεῖ σ' ὅλη τή γῆ».*

Ὁ Χριστός δέν ἀναγκάζει κανέναν νά Τόν ἀκολουθήσει. Λέει *«ὁποῖος θέλει...»*, δέν ἐξαναγκάζει κανέναν. Μέ τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ἐλεύθερη βούληση, δηλαδή εἴμαστε ἐλεύθεροι νά ἐπιλέξουμε τόν δρόμο πού θά ἀκολουθήσουμε στήν ζωή μας. Βέβαια τό ὀρθό δέν εἶναι νά πάρουμε τήν εὐκολή ὁδὸ τῆς ἁμαρτίας καί τῆς καλῆς βιωτῆς ἀλλά τόν σταυρικό δρόμο ὥστε μέσα ἀπό τό πάθος καί τίς δοκιμασίες ἀλλά καί μέ ὁδηγό τήν πίστη νά φτάσουμε στήν Ἀνάσταση.

Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στόν Σταυρό δηλώνει τήν ἀγάπη Του γιά ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Αὐτήν τήν ἀγάπη πρέπει καί ἐμεῖς νά τήν προσφέρουμε ἀπλόχερα στόν συνάνθρωπό μας, στόν πλησίον μας. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά ἐμᾶς συνδέεται ἄμεσα μέ τήν σταυρική του θυσία, ἐπομένως πρέπει καί ἐμεῖς νά θυσιάσομαστε γιά τήν ἀγάπη νά παραμερίζουμε τά πάθη μας, τίς ἀδυναμίες μας καί κυρίως τόν ἐγωισμό μας.

Πώς θα οδηγήσουμε τήν ψυχή μας στήν Ανάσταση ἂν ἔχουμε κλείσει τόν δρόμο πρός αὐτήν μέ ἓνα μεγάλο λουκέτο ποῦ λέγεται ἔγωισμός; Ὅπως εἶπε ὁ Κύριος θά ντραπεῖ γιά ὅποιον ἀπό ἐμᾶς ντραπεῖ γιά τούς λόγους Του καί γιά Αὐτόν. Τό νά παραμερίσουμε τόν ἔγωισμό μας δέν εἶναι εὐκόλο θέλει ἀγώνα πίστη καί προσευχή εἶναι ἓνας Σταυρός πού πρέπει νά σηκώσουμε γιά νά τά καταφέρουμε.

Δυστυχῶς σήμερα μᾶς κυριεύει ὁ ἔγωισμός καί μᾶς ὀδηγεῖ κατευθείαν στήν ἀμαρτία. Σκεπάζει στήν καρδιά μας τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον μας. Μᾶς ὀδηγεῖ σέ δρόμους πού ἡμαστε μόνοι χωρίς τόν Χριστό, εὐάλωτοι σέ ὅλες τίς δυσκολίες. Πόσο εὐκόλο ἄραγε εἶναι ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά διαλέξει ἓναν δρόμο, μία ζωή χωρίς σταυρό στήν πλάτη του; Εἶναι πολύ εὐκόλο νά ὀδηγηθοῦμε ἐκεῖ μέσα ἀπό τίς ἀμαρτίες μας. Νά ἀγαπήσουμε μόνο τόν ἑαυτό μας νά φροντίζουμε μόνο το σῶμα μας παραμερίζοντας τίς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς μας. Ποιό τό ἀποτέλεσμα ὅμως; Μιά ζωή χωρίς τόν Χριστό εἶναι ἄδεια. Εἶναι ἐφήμερες οἱ ἀπολαύσεις. Ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή τί νά κάνει κάποιος, ὁ ὁποῖος ἔχει κατακτήσει ὅλον τόν κόσμο; Μόνο ὑλικά ἀγαθά ἔχει κερδίσει. Τήν ψυχή του τήν ἔχει χάσει ὅμως, ἄρα ποιό τό ὄφελος;

Ὅσο πῶς μέγας εἶναι ὁ Σταυρός μας τόσο μεγαλύτερη δύναμη μᾶς δίνει ὁ Κύριος νά τόν σηκώσουμε. Καλή δύναμη σέ ὅλους μας ὥστε νά ζήσουμε μαζί μέ τόν Χριστό τά πάθη του καί νά γεμίσουν οἱ καρδιές μας μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Πρεσβύτερος
Βασίλειος Ντίνος